

Op Reis Naar Jeruzalem

stil en sober door de 40-dagen tijd



U bent van harte welkom bij oecumenische vieringen in de 40-dagen tijd

Deze Vastentijd, Lijdenstijd of 40-dagentijd, zoals we tegenwoordig meestal zeggen, is een goede periode om bij elkaar te komen en samen in bijzondere vieringen onze gedachten te richten op Jezus. We volgen hierbij de reis die ook Hij maakte toen Hij opging naar Jeruzalem.

Op reis gaan - we kunnen dit ook opvatten als de levensreis die wij allen maken. Waar ligt onze bestemming? Wat komen wij onderweg tegen?

Het zijn korte sobere vieringen met Bijbellezing, gebed, eenvoudige muziek en zang maar vooral veel stilte

Kom en leef mee naar Jeruzalem en de stille week!

dinsdag 12 maart

woensdag 20 maart

woensdag 27 maart

woensdag 3 april

woensdag 10 april

woensdag 17 april

Consistoriekamer

Pauluskerk, aanvang 1900 uur



werkgroep van PKN rond de Stiltevieringen