



Flexibel geloven
zingeving voorbij de grenzen van religies
Manuela Kalsky en Frieda Pruim

Samenvattingⁱ

Steeds meer mensen halen inspiratie uit verschillende religies. Dit boek beschrijft de veelkleurigheid van dit verschijnsel aan de hand van elf portretten.

De geïnterviewden combineren elementen uit religieuze tradities of veranderden in de loop van hun leven van geloof. Alle geïnterviewden vertellen openhartig over het verloop van hun zoektocht en verwoorden hun oude en nieuwe overtuigingen. Ze beschrijven hoe zij hun geloof vormgeven in hun dagelijks leven.

In de nabeschuiving op de interviews concludeert Manuela Kalsky dat de geïnterviewden niet meer in de geijkte theologische kaders passen. Voorbij de hokjesgeest gaan de flexibele gelovigen op zoek naar wijsheid. Zij laten zich bij hun keuzes leiden door wat in hun persoonlijke leven werkt, niet gehinderd door regels of dogma's.

Recensie

Een uitgebreide recensie van dit boek is te vinden op www.NieuwWij.nl (de juiste link is: <https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-van-flexibel-geloven/>)

Suggestie voor gebruik van dit boek

Dit boek geeft door deze portretten het thema religieuze diversiteit letterlijk en figuurlijk een gezicht. Het is geschikte literatuur voor als je meer gevoel wilt krijgen bij dit thema. Het leent zich ook prima om in groepsverband te lezen en er met elkaar een gesprek over te voeren. Bijvoorbeeld over ieders eigen spirituele ontwikkeling, de keuzes die onderweg gemaakt zijn en wat dat teweegbracht in het eigen leven of in de omgeving.

ⁱ Dit is een bewerking van de beschrijving van het boek op www.bol.com.