



NULPUNT

Nu ik alles heb verloren
En de stilte mij verwacht
En ik mijzelf heb teruggevonden
Daar waar ik dacht dat ik niet was

Nu ik alles los moest laten
En het donker mij omarmd
Alle grond is weggeslagen
Moe gevochten en gestrand

Sta ik in de open vlakte
weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef mij beter over

Nu ik de grens heb leren kennen
tot waar mijn handen kunnen gaan
Nu ik weet wat mij te doen staat
Gebouwd op wat ik heb gedaan

Nu ik zie op hoe het nulpunt
ik door de leegte wordt gered
En verbaasd ben hoeveel liefde
Zich altijd weer naar buiten vecht

Ik sta hier in de open vlakte
Weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef me beter over

<https://www.youtube.com/watch?v=cnu62M1eAnU>

Toelichting

Voor nu bestaat mijn bijdrage uit een gedicht van Stef Bos, naar zijn voorstelling ben ik afgelopen februari geweest en ik was diep ontroerd ... ook door dit lied. Het is het lied van Job en heet 'Nulpunt'. `Ga het maar eens luisteren ... Een werkelijk veelzijdige zanger en pianist!

Stef Bos werd door de NCRV gevraagd om liedjes te schrijven over twaalf Bijbelse figuren. Hij wilde los van het geloof, kerk en dogma's twaalf Bijbelse figuren uit de context van het boek halen, waardoor ze in een ander licht komen te staan en het mensen worden van deze tijd. CD 'In een ander licht'.