



OP JE LEVENSPAD DE ANDER ONTMOETEN

Werken met het verhaal van Ruth

Ieder mens volgt onvermijdelijk zijn eigen pad in het leven. Onderweg ontmoeten we de ander en worden we ook geconfronteerd met de (vreemde) ander in onszelf. Omgaan met 'de ander' en 'het andere' blijkt een hele opgave.

In deze workshop gaat het om de vraag hoe we antwoord geven op het anders-zijn van de mensen die we ontmoeten en hoe we aandacht geven aan de vreemde ander in onszelf.

We zullen het Bijbelverhaal van Ruth met nieuwe ogen lezen en met nieuwe oren horen en het betrekken op onszelf:

- Hoe zijn wij ooit op weg gegaan?
- Wat hebben we achtergelaten, wat hebben we gevonden?
- Hoe hebben op die weg het vertrouwde en het vreemde meegespeeld?
- Welk antwoord hebben we gegeven op de gebeurtenissen en ontmoetingen die zich voordeden?

In de workshop zullen we twee momenten uit het verhaal van Ruth uitlichten, namelijk het moment dat Naomi met haar gezin de stad verlaat (1) en het moment dat ze met Ruth terugkeert aan de poorten van de stad (2).

In dit spel zullen we uit het oude verhaal nieuwe inzichten opdoen met betrekking tot onze eigen levensweg.

Duur: 2 uur

Groepsgrootte: minimaal 6 , maximaal 15 personen.

Prijs per bijeenkomst: € 150,00 excl. btw en reiskostenvergoeding

Workshopleiders:

Michiel de Ronde (www.michielderonde.nl)

Lia Hol (www.liahol.nl)