



DE TAAL VAN MIJN HART – TOELICHTING

Liefdesliedjes, wie kent ze niet, wie heeft ze nooit gezongen? Ook in de Bijbel zijn ze te vinden en wel in het boek Hooglied. De liefde wordt op allegorische wijze beschreven en werd daarom bijna uit de Bijbel gebannen.

Bruidsmystiek komt voor in zowel jodendom, christendom als islam. Wanneer we onze geliefde beschrijven komen we altijd woorden tekort.

In deze viering zal de taal van het hart uit verschillende geloofstradities klinken, het is universele taal, de taal die wij in deze tijd meer dan ooit nodig hebben.

De linkjes horen bij de liturgie *De taal van mijn hart*. In deze liturgie kun je merken dat in elke religie op eenzelfde soort wijze God gezocht wordt en daar vergelijkbare rituelen bij horen. Je zou ook kunnen zeggen *Naderen tot God*.

– In *Five children, five religions* zie je vijf kinderen uit vijf verschillende religies zich klaarmaken om naar hun kerk, synagoge, tempel, moskee te gaan met de verschillende vergelijkbare rituelen.

– De foto van Chagall hoort bij *Lecha Dodi*, ofwel *Kom mijn Geliefde*. Het is een joods lied, zoals Chagall jood was en dit ook in zijn kunst tot uitdrukking bracht. In het Jodendom wordt God als de geliefde gezien. Dit lied wordt gezongen op vrijdagavond wanneer men naar de synagoge gaat voor Sjabbat.

– ‘De taal van mijn hart’ is een modern lied waarin het ook gaat over de liefde.

– Lezingen uit Hooglied, omdat daar zo tot uitdrukking komt dat er verlangen is naar de geliefde (naar God).

– Bij het laatste filmpje, het wervelen van de derwisjen, werd het gedicht *Bittere zoetheid* gelezen.

Linkjes YouTube: (offliberty.com)

* foto 1 – Hart

* Five, children, five religions

<https://www.youtube.com/watch?v=YxucjtnR45I>

* foto 2 - Chagall

* Lecha Dodi, kom mijn geliefde https://www.youtube.com/watch?v=clKHIGYk_QE (2 minuten precies!)

* foto 3 – Chagall 2

* De taal van mijn hart – Stef Bos <https://www.youtube.com/watch?v=GeXEwSydvIE>

* foto 4 – Eros en Psyche

* https://www.youtube.com/watch?v=L0qAL_AZ9CE

Zodra er woorden gezongen gaan worden zachter zetten, dan wordt gedicht gelezen. Na gedicht weer wat harder tot max. 4 minuten of korter (afhankelijk ook van hoe laat het al is) en dan fade away.

* foto 5 - Hart