

Thema: *...worden als een kind...*



**Korte inhoud:**

Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament.

Hij werd op vele schilderijen afgebeeld.

Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen?

In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen.

Dat is ook te lezen in het - aan koning Salomo toegeschreven - Bijbelboek Spreuken.

Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen.

Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?

Marianne Zandbergen

Noodpreek – thema: ...worden als een kind....

(Marianne Zandbergen)

**Zingen: Lied 601: 1** (Licht dat ons aanstoot)

**Begroeting**

We zijn dankbaar dat we weer samen mogen komen,  
Om contact te maken met God, de ongeziene Aanwezige,  
Om ons te verdiepen in de lessen van Jezus, zodat we ons kunnen bevrijden van angsten en  
vaste denkpatronen.  
Mogen we worden als zijn leerlingen,  
...en in liefde en vrede hier samen zijn.  
AMEN.

**Vervolg lied 601: 3**

**Inleiding op het thema:** ...worden als een kind.....

Er zijn grote verschillen tussen volwassenen en kinderen.  
..en helaas ook over de rechten van die twee groepen.  
Hebben ze gelijke rechten?  
Laat ik beginnen met een **1 april grap.**  
Elke dag staat er in het NRC een Ikje, een verhaaltje van iemand.  
Die worden na een jaar gebundeld in een scheurkalender.  
**Op 1 april stond er dit:**

*Een vrouw schrijft: geconcentreerder dan anders volgen zoon en dochter het Jeugdjournaal.  
Wie herkent dit jaar als 1<sup>e</sup> de 1 aprilgrap?  
Het nieuws over kinderen in de ruimte passeert geruisloos. Bij het item over slecht verzorgde kalveren  
barst de jongste in lachten uit: 'Dat is 'm! Je eigen dieren verwaarlozen dat doet natuurlijk niemand.'*

**Lied Gezang 313: 1 en 5** - (Een rijke schat van wijsheid)

**Schriftlezingen:**

- Genesis 22: 1-12
- Lucas 18: 15-17 (zo mogelijk vert. H. Warren en M. Molegraaf)

**Lied 835: 1, 2 en 4** – (Jezus ga ons voor).

## OVERDENKING

Onlangs werd ik gebeld door een oude vriend. Na wat wetenswaardigheden te hebben uitgewisseld vroeg ik hem hoe het met zijn kinderen ging.

Zijn zoon bezocht hem regelmatig, zei hij.

Maar zijn dochter had hij al een paar jaar niet gezien. Hij had wel telefonisch contact.

Ze had het te druk met haar werk.

‘Van wie zou ze dat hebben?’ vroeg ik.

‘Van mij,’ zei hij zonder aarzelen. *‘Ik was vroeger ook altijd aan het werk.’*

Kinderen zijn onvoorstelbaar trouw aan hun ouders.

Ze kopiëren het gedrag van de ouders.

Alle ouders houden van hun kinderen.

Maar als een kind teveel afdwaalt van de weg die ouders in gedachten hebben, dan wordt er ingegrepen. Een kind moet wel opgevoed worden, ofwel leren om zich aan te passen.

Want ouders zijn vooral trouw aan de patronen die ze zelf gekregen hebben van hun eigen ouders.

En nu komen we bij Abraham.

Abraham had 2 zonen.

De eerste zoon was Ismail, die hij kreeg bij zijn slavin Hagar, omdat Sara zijn vrouw niet zwanger werd.

Later kreeg Sara – op hoge leeftijd – toch een zoon - Isaac.

Toen Ismail een keer spottend lachte om Isaac, was Sara woedend.

Er wordt wel gesuggereerd dat Isaac het syndroom van Down had, of op een andere manier gehandicapt was. Mogelijk, omdat Sara op hoge leeftijd zwanger was geworden.

Bijbelgeleerden zoeken altijd weer naar verklaringen.

Sara eiste daarop van Abraham dat hij Hagar en Ismail weg zou sturen.

En Abraham stuurde hen de woestijn in.

En nu had God geboden dat Abraham zijn zoon Isaac zou offeren.

Maar hoe maakt God zich verstaanbaar? Vaak via een innerlijke stem.

En dat kan verwarrend zijn. Er zijn vaak zoveel dingen die meespelen. Dat herkennen we misschien uit onze eigen levens.

Soms ben je zo kwaad of zo van slag, dat je denkt iets te moeten doen.

En denk je dat wat je doet ook goed is.

Abraham zal we niet gezegd hebben tegen Sara: *Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug.*

Wat moeten we met zo’n verhaal?

Kinderen worden toch niet meer geofferd? ...en zeker niet in onze maatschappij.

Je kunt ook kinderen op een andere manier offeren.

We kijken even naar de afgelopen jaren.

Om de ouderen in bescherming te nemen,  
werden de belangen van kinderen met voeten getreden.  
Door de lock-down gingen de scholen en universiteiten dicht.  
Studenten kunnen nog enigszins voor zichzelf opkomen.  
Maar de kinderen in onveilige thuissituaties, voor wie school altijd een veilige haven was,  
verdwenen soms van de radar, ofwel helemaal uit het zicht.

Ouderen moeten misschien lang wachten voor ze een nieuwe knie of heup krijgen.  
De wachtlijsten in de Jeugdzorg lopen soms op tot een jaar.  
Een jaar wachten...voor je hulp krijgt. Wat doet dat met je?  
Heb je daarna ooit nog vertrouwen in autoriteiten en ouderen?

We blijven nog even bij de crisis....de Coronacrisis....  
Velen hielden zich aan de mondkapjes en de 1 ½ meter misschien.  
...vooral de ouderen, en vooral ook de kerken, om maar het goede voorbeeld te geven.  
Maar houden we/ hebben we ook oog voor onze jongeren?

### **Politiek**

Dat is een zaak voor de politiek vindt u misschien. Dat moeten ze in Den Haag maar oplossen.  
Maar is daar veel van te verwachten?  
We hoorden op het journaal en lazen in de kranten over de Toeslagenaffaire.  
En in Groningen wachten ze geloof ik nog steeds op een vergoeding, vanwege hun huizen die  
scheuren vertonen en soms onbewoonbaar zijn.

We weten al tientallen jaren over virussen, die tot vijanden worden verklaard.  
We hebben ervaring hoe er met virussen wordt omgegaan.

- Q koorts bij geiten
- Mond – en klauwzeer bij koeien
- Vogelpest bij kippen
- Varkenspest

De oplossing: miljoenen dieren worden geruimd.  
Maar oorzaken worden niet aangepakt.

### **Hoe dan?**

Misschien moeten we bij het begin beginnen.  
Het begin zijn wij. Hoe gaan we met onszelf om?  
We zijn vaak trouw aan onze eigen ouders: we eten, zoals ons geleerd is – eten ons bord leeg.  
We werken hard.  
En als we klachten hebben, dan gaan we naar de drogist of huisarts om pillen te halen om  
onze klachten te onderdrukken.  
...liever dan het probleem aan te pakken.  
....makkelijker dan het kind in onszelf aandacht te geven.  
We hebben / nemen in feite geen tijd om stil te staan bij wat ons werkelijk dwarszit.

## **Kinderen**

We gaan niet goed om met kinderen.

Dat stamt al uit Bijbelse tijden:

Een bekende spreuk uit het Bijbelboek Spreuken is: *Wie zijn kind lief heeft spaart de roede niet.* Een andere spreuk (19:18) luidt: *Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden.*

Deze spreuken zouden afkomstig zijn van de 'wijze' koning Salomo.

Kinderen zo opvoeden leidt tot gehoorzame kinderen/ aangepaste burgers in vreedstijd, maar tot beulen in oorlogstijd. Zoals we zagen in de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog bij volken als Duitsland en Japan, waar kinderen opgevoed werden tot kadaverdiscipline, ofwel tot blinde gehoorzaamheid.

Kinderen zijn echter nog zuiver in hun waarnemingsvermogen, wat te zien is bij het jongetje van de 1 april grap. *Je eigen dieren verwaarlozen, dat doet natuurlijk niemand.*

### **Jezus.**

Daarom zei Jezus: *neem een voorbeeld aan kinderen.*

*Belet kinderen niet naar mij toe te komen, want Gods Koninkrijk is voor mensen zoals zij.*

*En wie niet is als een kind, komt dat Koninkrijk van God helemaal niet in.*

Dat wil zeggen: in vrede en harmonie zijn, dat kun je van heel jonge kinderen leren.

Die zijn nog één met zichzelf, trouw aan zichzelf.

...onbeschadigd door opvoeding.

Wij denken te weten wat goed is voor kinderen.

Pas een mooi voorbeeld van, ook een Ikje op de scheurkalender.

Een zeer oude dame was overleden, na weken van niet eten en nauwelijks drinken.

Ze was uitgemergeld, het gezichtje ingevallen. Gebit paste niet meer.

Het achterkleindochtertje van 4 had haar oud-omaatje al een tijd niet gezien.

De volwassenen vonden het beter dat zij haar ook niet meer zou zien.

Op een onbewaakt ogenblik echter was het meisje het kamertje in gegaan waar oma was opgebaard. Iedereen verstijfde.

Ineens riep ze verrast uit: *Kom eens kijken mama, net Sneeuwwitje!*

Dat betekent niet dat kinderen niet kunnen schrikken.

Ze schrikken niet, omdat ze moeten schrikken.

De gedachten van ouders, zijn niet de gedachten van kinderen.

### **We hebben kinderen nodig voor een mens- en dierwaardige maatschappij.**

Maar je kunt geen excursies organiseren naar varkensstallen en kippenfokkerijen.

En misschien mogen kinderen niet kijken naar programma 's als de Keuringsdienst van Waarde, waar je ziet hoe bij geitjes de hoorntjes worden afgebrand, want dan kun je ze dichter op elkaar pakken.

En als je een vrachtwagen met varkens ziet, waarop achter een vrolijk biggetje is afgebeeld, dan ga je een kind misschien niet uitleggen dat biggetjes allesbehalve vrolijk zijn.

Want ze worden in grote schuren opgeborgen en vetgemest, omdat wij als consumenten goedkoop vlees willen eten.

We leren kinderen hoe ze zich aan moeten passen, maar leren we ze kritisch te zijn?  
Hoe zou mooi zijn als er lesprogramma 's kwamen op school over hoe je varkenspest en vogelpest en al die andere virusproblemen kunt voorkomen.  
Dan hoeven kinderen niet gevaccineerd te worden.

### **Worden als een kind – hoe?**

Allereerst door beter te zorgen voor onszelf.

En zorgen voor is niet eten en drinken, maar aandacht besteden aan onze klachten.

Het is liefdevol met onszelf omgaan.

Dat zijn we niet gewend. Dat kregen we vaak ook niet mee op school of thuis.

Maar tijden veranderen, o.i.v. van bijvoorbeeld een virus.

Als dit virus verdwenen is, dan komt er weer een ander virus.

Dat zien we aan de terugkerende virussen bij dieren die opgehokt worden:

Dieren kunnen niet tegen opgehokt zitten.

Inmiddels weten we dat mensen daar ook niet tegen kunnen, hoewel wij veel meer vrijheid hebben dan de opgehokte dieren.

Laten we om volgende virussen te voorkomen eens kijken naar hoe en wat we eten.

En laten we luisteren naar onze klachten.

...en niet naar de kritische ouder in ons die zegt: *Niet zeuren, maar doorgaan.*

Laten we bij de huisarts niet alleen vragen naar pillen, zodat je met klachten kunt leven, maar de vraag te stellen: *Wat kan ik doen om gezond te worden?*

*Kunt u mij misschien doorverwijzen?*

Als wij kwetsbaar zijn, is het aan ons om te zorgen dat we sterker worden.

Die verantwoordelijkheid mogen we kinderen en jongeren niet in de schoenen schuiven.

We kunnen veel leren van Jezus, als we dat willen.

Als we zingen: Jezus ga ons voor....

...laten we dan ook een voorbeeld nemen aan hem.

En niet aan aartsvader Abraham.

..die geloofde in een wraakzuchtige, vaak liefdeloze God die hem opdroeg zijn zoon te offeren.

Jezus leerde ons hoe we met kinderen om kunnen gaan.

Hij leerde ons toegang te vinden tot een vriendelijke God, een God als liefdevolle vader.

...een die over ons waakt.

Die we altijd mogen vragen om hulp, omdat het leven nu eenmaal vaak moeilijk is.

God zit daar boven niet alleen,

...een heel leger engelen zit vaak werkeloos te wachten tot wij een vraag stellen.

*Laten we meer vertrouwen op God en op onze kinderen.*

AMEN.

*Orgelspel*

## **Gebed**

God van Liefde, Bron van ons aller bestaan.

Velen van ons hebben zoveel angst en stress doorstaan.

Geef ons het vertrouwen dat wij altijd een beroep op u kunnen doen.

Leer ons onze gedachten onder het licht te houden...

...en de demonen/ de nare gedachten die ons plagen als donkere wolken langs te laten drijven.

Help ons de gedachten die in ons opkomen, waarmee we beter kunnen zorgen voor onszelf en onze geliefden om die om te zetten in creatieve acties.

Jezus, uw geliefde kind leerde ons dat de waarheid ons zal bevrijden.

Dat betekent dat we onze woede, onze pijn en ons verdriet niet moeten wegmoffelen.

Leer ons onze emoties niet uit te leven op anderen, maar te voelen, en ze in goede banen te leiden, tot opbouw van een betere wereld.

Bron van Liefde...leer ons stil te staan en tot onszelf en zo tot U te komen.

Leer ons, dat wij altijd verbonden zijn met U en allen om ons heen.

Laten we stil zijn, voelen wat er in ons opkomt.

...en daarbij Gods hulp vragen om wat er is op te lossen.

Stil gebed – Onze Vader

## **Collecte/ orgelspel**

Slotlied 416: 1 - 4 (*Ga met God en Hij zal met je zijn...*)

## **Zending en zegen**

We gaan zo weer naar huis, ieder naar zijn of haar eigen plek.

De plaats die God ons heeft toebedeelt.

Moge u de kracht vinden om patronen te doorbreken.

Moge het leven van Jezus u tot inspiratie en tot steun zijn.

Moge als het leven zwaar is, engelen op uw pad komen om u te begeleiden.

Moge de liefde van God met u zijn op de weg die u te gaan heeft.

En moge de vrede van God wonen in uw hart.

AMEN