

Alvast noteren!

Mathilda van den Hof, Helene Westerik en het bestuur organiseren een drieluik.

Dit is het eerste onderdeel:

Mijn boek *Wat is haar naam?*

Sinds enige maanden is Mathilda van den Hof bezig met het schrijven van een boek. Het schrijven van dit boek was een heel leuk en soms ook pijnlijk proces voor haar. En nu ligt het manuscript bij de vormgever om ook van de binnenkant een echt boek te maken.

Boekpresentatie

Zondag 21 april om 15.00 uur is de boekpresentatie in de Stefanuskerk in Beilen voor genodigden. Mocht je er graag bij willen zijn, dat kan! Geef je dan snel op via info@mathildavandenhof.nl, want er zijn nog maar een paar plekje vrij.



Waar gaat het boek over?

Als de Joodse Mathilda en Abraham Frankenhuis op hun onderduikadres opgepakt worden, blijft de kinderwagen met daarin hun baby Tina achter in de tuin. De buurvrouw trekt de kinderwagen met daarin het twaalf weken oude kindje door de heg en redt zo haar leven. Drie maanden later worden Mathilda en Abraham direct na aankomst in vernietigingskamp Sobibor vergast. Tina voelt nooit meer de armen van haar ouders om zich heen. Het trauma van de Tweede Wereldoorlog wordt de rode draad in haar leven en in de levens van haar kinderen en kleinkinderen.

In *Wat is haar naam?* zoekt Tina's dochter Mathilda naar het verband tussen haar familiegeschiedenis en haar verlatingsangst, haar gestrande liefdesrelaties en het altijd aanwezige gevoel er niet te mogen zijn.

Het wordt een zoektocht naar het intergenerationale trauma in de vrouwenlijn van de familie. Antwoorden hoopt Mathilda te vinden in familieopstellingen, in gesprekken met haar moeder en in hun reis naar Sobibor en Israël.

Wie ben ik?

Mathilda van den Hof (1972) is systemisch coach en organisatieadviseur. Vanaf haar eerste eigen familieopstelling is zij gegrepen door systemisch werken. Na het overlijden van haar vader realiseert ze zich dat haar moeder de enige is aan wie ze haar vragen nog kan stellen. Wat volgt, is een persoonlijke, intrigerende en kwetsbare ontdekkingstocht. Mathilda is moeder van Bram en ook na haar scheiding nog bonusmoeder van Nienke en Lotte. De autobiografische roman *Wat is haar naam?* is haar debuut.

Dit zijn het 2^e en 3^e onderdeel:

Op 26 april in de Stefanuskerk: Muzikale voorstelling over Etty Hillesum in Beilen (het tijdstip volgt nog)

Etty Hillesum was een vrouw met een enorm sterk karakter. Zij bleek een echte levenskunstenaar te zijn die haar bewogen leven tijdens de oorlog heeft opgetekend in haar dagboek 'Het verstoorde leven'. Uit het dagboek blijkt dat ze er rekening mee hield dat ze de oorlog niet zou overleven.

Zij koos ervoor om iedereen, ondanks monsterlijke daden, te blijven zien als mens. Ze verbleef lang in Westerbork, maar ontkwam toch niet aan deportatie. Etty Hillesum stierf op 29-jarige leeftijd in Auschwitz.

Soliste Abke Bruins en Vocalgroep Choral onder leiding van Henk Ruiters vertellen haar verhaal op muzikale wijze. Een prachtig, indringend geheel.

Deze voorstelling wordt de inwoners van Midden-Drenthe aangeboden in het kader van het 10-jarig jubileum van Helene Westerik als voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Midden-Drenthe. Voor haar is de alertheid op uitsluiting en het zoeken naar verbinding met ieder mens een rode draad in haar leven en werk. Om die reden heeft ze het bestuur gevraagd om haar jubileum met 'iedereen' te vieren.

Op 3 mei in Vrijzinnig Centrum de Stroming: Herdenkingsconcert en lezing 'Wat is haar naam?'

Hanneke Landa, harpiste speelt samen met fluitiste Elise de Hollander muziek van Joodse componisten. Tussen de muziek door zal Mathilda van den Hof, schrijfster en uitgever van het boek 'Wat is haar naam?' voorlezen uit haar boek. Ze doen dit in Vrijzinnig Centrum de Stroming van 19.30 tot 20.30 uur. De toegang is gratis, maar een vrije gift bij de uitgang is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en een gesigneerd boek van Mathilda van den Hof aan te schaffen.