

Predikant gezocht voor Hervormde Gemeente Twijzel

De Middeleeuwse Petruskerk van Twijzel, stijlvolle thuisbasis van een tamelijk vrijzinnig georiënteerde geloofsgemeenschap, zoekt voor haar leden een nieuwe predikant. Het gaat om circa 12 uren per week. Er is veel vrijheid voor een eigen invulling, zowel qua dagen als qua vorm en inhoud. We hebben het er graag met u over!

Wat zijn onze wensen? De zondagochtenden zijn belangrijk, dan luisteren we graag naar eigentijdse verhalen, naar woorden die beklijven. Als tweede hechten we veel waarde aan een bezoekje bij mensen die dat nodig hebben. Alles wat valt onder de noemer 'pastoraal werk', zeg maar.

Wat ons verder kenmerkt, is dat we uitnodigende dorpskerk willen zijn. Dat zit in ons DNA. We organiseren daarom het hele jaar door uiteenlopende culturele activiteiten. Kunst in de kerk, Muziek, Wandelingen door het prachtige Woudenlandschap, en zo meer.

De persoon die wij zoeken is iemand die:

- In staat is om verbinding te leggen tussen verschillende wijzen van geloof en ongelooft. Ruimte geven, in woord en gedrag, vinden we belangrijk.
- Oor en oog heeft voor zowel religieuze tradities als vernieuwingen.
- Voor 0,33 fte beschikbaar is.

Eventuele belangstellenden uit Doopsgezinde- en Remonstrantse kerken worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Denkt u dat u bij ons past? Dan lezen en/of horen we dat graag. Dat mag per brief, naar Adriaan Dillema, de voorzitter van de beroepingscommissie, of naar Willem Jongmsma. adriaan@scherpinveiligheid.nl of jongsmaw59@gmail.com Telefonische informatie is te verkrijgen bij Adriaan: 06-51808725. Voor een uitgebreide profielschets van de gemeente en verdere informatie kunt u ook nog terecht op de website www.twijzel.protestantsekerk.net

Reacties, zo mogelijk, graag vóór 15 juli.